

'Vertel me [...] dat het nut van wankelen betekent dat je een mens bent, die wat probeert'

Marieke Lucas Rijneveld



Onzekere tijden, broze mensen

We leven in onzekere tijden. Oorlog, klimaatdreiging, coronagolven, economische crisis... Het doet ons beseffen dat we met zijn allen sterke maar ook broze mensen zijn. Juist dat fragiele verbindt ons met elkaar. Onze broosheid houdt ons zacht en bescheiden. Daardoor kunnen we 'mede-mensen' zijn voor elkaar, want dankzij onze eigen broosheid kunnen we ons inleven in het kwetsbare van **anderen**.

Ode aan de broosheid

Daarom brengen we een ode aan de broosheid, door haar in heel Vilvoorde in beeld te brengen in de vorm van veertjes. Een hart onder de riem, voor al wie zich soms broos voelt. Zo willen we het ook makkelijker maken om over onze broosheid te spreken.



Raamcampagne

Je kunt een blad met het logo of een blad met een boodschap of getuigenis over broosheid aan je raam hangen. Voor de kinderen hebben we een kleurplaat. Misschien een aanleiding om ook met hen eens over broosheid te babbelen?



Meedoen?

Download de bladen van www.odeaandebroosheid.be of haal ze op bij het huisvandeMens: Frans Geldersstraat 23, Vilvoorde.



Yarnbombing

Van 1 tot 10 oktober (10-daagse van de Geestelijke Gezondheidszorg) hangen kleurrijke gehaakte veertjes in de Vilvoordse straten, vooral nabij enkele zorginstellingen. Zo betuigen we onze sympathie aan hulp- en zorgverleners, die zich in de strijd tegen corona goiden. Ook zij zijn mensen zoals jij en ik, krachtig én broos.

Helpende handen gezocht:

Op 30 september hangen we de veertjes op. Hierbij kunnen we alle hulp gebruiken. Heb jij zin om mee te helpen? Mail naar christine.schneider@deMens.nu of bel 02 253 78 54



'ode aan de broosheid' is een initiatief van huisvandeMens Vilvoorde en de Moreel Consulente van het AZ Jan Portaels